

Welkom bij jouw innerlijke bron

Tips en informatie voor studenten

Safa

As salaam aleikom lieve zuster,

Het is belangrijk dat je Allah ﷻ vraagt om wat je nodig hebt en wat je graag van Hem wilt ontvangen. Ik ben een wegwijzer in deze wereld, maar de Leiding, Rahma en Voorzieningen zijn aan Hem.

Het is aanbevolen om voordat je van start gaat, het *Istikhara* gebed te verrichten. *Istikhara* betekent dat je Allah ﷻ vraagt om je te leiden naar een juiste keuze. Je vraagt Allah om deze keuze te vergemakkelijken indien het goed voor je is en om je ervan weg te houden indien dit niet het geval is.

Ook vraag je Hem om tevredenheid met hetgeen wat voor jou voorbestemd is.

De Profeet ﷺ droeg zijn metgezellen op om *istikhara* te verrichten voor alle zaken waarover zij een beslissing moesten nemen. Hij ﷺ zei tegen hen: “Indien iemand van jullie een beslissing moet nemen, dient hij twee gebedseenheden te bidden en dan dient hij te zeggen...”

O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht en ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet, U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals,

(of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee.

En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houd het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand van nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.

- ✓ Na het verrichten van de twee gebedseenheden dient de smeekbede opgezegd te worden. Dit kan zowel voor de *tasliem* als na de *tasliem*, dus voor of na het beëindigen van het gebed. Je mag ook een papiertje voor je houden en oplezen.
- ✓ Het gaat niet om een verplicht gebed, maar om een vrijwillig gebed die twee rakah telt.
- ✓ Het is niet zo dat je nu moet wachten tot je een teken krijgt. De bedoeling is dat je *vooraf* zelf een keuze maakt (bijvoorbeeld welke curus/cursussen je wilt volgen) en vervolgens aan Allah ﷻ via dit gebed vraagt om het voor je te bepalen dat je het krijgt of dat het bij je wordt weggehaald.

Allahu a'lam.

Moge Allah ﷻ het je makkelijk maken! Ameen.