

Welkom bij jouw innerlijke bron

Tips en informatie voor studenten

Safa

Als je nieuwe vaardigheden en kwaliteiten gaat ontwikkelen, kom je onherroepelijk gedoe tegen. Zaken die tegenvallen, pijn die je dacht niet meer te hoeven voelen.

Je stapt uit je comfortabele wereld en gaat op pad zoder de weg echt te zien.

Juist als we de onzekerheid tegemoet gaan, is het nog belangrijker om te blijven vertrouwen op Allah ﷻ en Zijn Goddelijk Besluit voor jou. Wees je daarom bewust van het volgende:

- | | |
|---------------------|--|
| Ilm | Allah weet Alles en bezit alle Kennis. Wat jij doet, wat er plaatsvindt. Niets ontsnapt aan Zijn Aandacht. |
| Kitab | Alles is alles al opgeschreven. Niets overkomt je dat al niet is opgeschreven. De pen heeft al geschreven. Je mag echter middels het verrichten van smeekbeden voor een groot deel steeds weer nieuwe keuzes maken. Allah ﷻ kent al alle keuzes die je wel of niet gaat maken. |
| Masha'Allah | De Wil van Allah ﷻ is Leidend. De Universele Wil van Allah, alles wat goed en 'kwaad' is. Alles wat Allah toestaat te gebeuren. Daarnaast is er de Wetgevende Wil van Allah ﷻ, dus alles wat Hij ons opdraagt/beveelt te doen. |
| De Schepping | Voor Allah ﷻ is alles even gemakkelijk om te creëren. Niets kost Hem moeite. Hij zegt: 'Wees!' en dat wat al is manifesteert zich. |

Deze niveaus dienen ook om het geloof van de mens in Allah ﷻ te bevestigen. Het maakt je dankbaar. *Alhamdulillah*.

- ✓ Je hebt vrede (dingen gebeuren omdat het zo is bestemd).
- ✓ Je waardeert je leven, begrijpt dat wat je krijgt het beste is voor jou ook al denk je dat iets ander beter is. Dit helpt om bij tegenspoed de storm beter te kunnen doorstaan.
- ✓ Je begrijpt dat ondanks dat alles al is voorbestemd en bekend bij Allah ﷻ, jij telkens nieuwe keuzes mag maken en naast je vertrouwen in Allah ﷻ, ook zelf *actie* dient te nemen om te zorgen voor jezelf en de wereld.
- ✓ Je bent je altijd bewust van Degene die jouw helpt en dát Hij jou helpt. Altijd.
- ✓ Je weet dat niemand je iets kan geven of schaden tenzij Allah het voor je heeft bestemd.
- ✓ De woorden 'wat', 'als' en 'wat als' hebben geen plaats in jou leven.
- ✓ Allah is veel Machtiger dan iedereen die jou in jouw ogen kwaad probeert te doen.
- ✓ Vervloek de Shaytan niet (want daarmee maak je hem groter) maar zeg Bismillah (want daarmee maak je hem kleiner)!

Allahu a'lam.

Moge Allah ﷻ het je makkelijk maken! Ameen.